



#### In deze brief

Dani geboren

Plaats op bijbelschool

Richting verhuizing

### Nieuwsbrief april 2011

Beste familie, vrienden en bekenden,

Dit is een fijne brief om te schrijven, we hebben namelijk mooie dingen mee mogen maken de laatste maanden.

#### Dani is geboren

De mooiste gebeurtenis was wel de geboorte van onze zoon Dani op 21 februari. Dani liet lang op zich wachten, maar is uiteindelijk spontaan en in goede gezondheid geboren. Dani is een rustige en tevreden baby. Ook de kinderen zijn erg blij met hun nieuwe broertje. Dani komt aan knuffels en kusjes niets tekort! Op de website kunt u foto's van Dani zien.

#### Gebedspunten

Bid voor:

1. Verkoop van ons huis;
2. Een goed financieel plan;
3. De voorbereidingen op ons vertrek naar Engeland;

#### Aangenomen op de bijbelschool

Het verlossende bericht over de bijbelschool kwam in maart. Na maandenlang wachten en onzekerheid kregen we te horen dat Jurgen een plaats aangeboden krijgt op de Trinity School of Theology in Rugby. We zijn erg blij met deze plaats. De opleiding maakt een gedegen indruk. Naast goede scholing is er ook veel aandacht voor begeleiding van de studenten. Eind september start Jurgen de opleiding met een introductieweek.

#### Voorbereiden op de verhuizing

Hoewel de verhuizing nog ruim 4 maanden van ons verwijderd ligt zijn de voorbereidingen al in volle gang. Wat kun je in 13 jaar huwelijk al veel spullen verzamelen! Het afscheid begint dus bij spullen. Gelukkig kunnen we onze persoonlijke spullen kwijt bij Katja's moeder.

#### Meer lezen?

[www.jurgenenkatja.nl](http://www.jurgenenkatja.nl)

De inboedel dachten we mee te moeten nemen, tot we begin deze maand hoorden dat we de inboedel die nu in het te huren huis staat mogen gebruiken! Dit scheelt enorm in de kosten. Wel moeten we nu nadenken wat te doen met de meubels die we nu hebben.

#### Afmelden

[afmelden@jurgenenkatja.nl](mailto:afmelden@jurgenenkatja.nl)

#### Gebed gevraagd

We zijn erg blij met alle positieve ontwikkelingen en ervaren daar Gods leiding in. Toch zijn er ook nog losse eindjes. We willen u daarom vragen om te blijven bidden voor spoedige verkoop van ons huis. Verder buigen we ons de komende maanden over de financiën die we tijdens de studie nodig hebben. Wilt u bidden dat ook dit in orde komt?

Fijn dat u bij ons betrokken wilt zijn!

Hartelijke groeten,  
Jurgen, Katja,  
Vanya, Issa, Abbey & Dani Hofmann

